



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

de Heer

**Emiel DE WINTER**

echtgenoot van

**Mevrouw Paulina SMOLDERS**

Lid van de gepensioneerden

Vereerd met de gouden palmen in de  
Kroonorde

geboren te Borsbeek op 15 oktober 1903  
en godvruchtig overleden te Berchem  
(St.-Mariagasthuis) op 6 juni 1980,  
gesterkt door de sacramenten der zieken  
en de pauselijke zegen.

---

Een goed mens is naar het Vaderhuis weer-  
gekeerd.

Hij heeft in ons midden geleefd eenvoudig,  
zachtmoedig en deugdzaam, liefde en goed-  
heid, vol gediensigheid voor ons allen.

Hij ging de weg die allen moeten gaan, rijk  
en arm, geleerd of ongeletterd, sterk of zwak.  
Maar niet allen gaan de weg recht door, niet  
allen komen aan het goede einde.

Deze vader heeft zijn zware taak volbracht, hij  
mag fier neerblikken op zijn schoon gezin, te

midden van zijn kinderen en kleinkinderen  
voelde hij zich zo gelukkig; hij had gehoopt  
dat die gelukkige oude dag nog langer zou  
geduurd hebben, doch de mens wikt maar God  
beschikt; en Gods Wil geschiede.

Teergeliefde echtgenote, gij die mijn steun,  
mijn troost en mijn blijdschap hebt willen zijn,  
mijn hart blijft het Uwe. Wees niet ontroost-  
baar in uw droefheid. Voor enige tijd zijn we  
slechts gescheiden, geef mij door uw gebeden  
het laatste bewijs van uw liefde.

Lieve kinderen, schoon- en kleinkinderen, hebt  
allen dank voor de grote genegenheid die ik  
steeds mocht ondervinden. Wat waart ge goed  
voor mij. Moge de Heer u vergelden. Moge Hij  
u allen zegenen met nog vele gelukkige jaren  
in eensgezindheid en onderlinge liefde.

Familieleden en vrienden, ik dank u voor al  
hetgene dat ge voor mij hebt gedaan. Ik hoop  
u allen eens weer te zien. Gedenk mij in uw  
gebeden.

De families DE WINTER, SMOLDERS,

VAN DEN BOSCH en JORDENS,

danken u van harte voor uw gebeden  
en voor uw blijken van deelneming.

Begr. Peeraer, Drakenhoff, 21 Deurne T. 217932  
Jos Reusenslei 56, Borsbeek T. 212049