



Dankbaar aandenken aan

Urbanie DE WINTER

Weduwe van Jozef WANTE

Zij werd geboren te Temse op
27 mei 1901 en overleed te
Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis
op 20 november 1993, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en haar familie,
danken U oprecht voor uw
troostende blijken van medevoelen.
Onze speciale dank aan de directie en het
personeel van het R.V.T. St.-Mathildis voor
de vriendschap en hun liefdevolle zorgen

*De Heer heeft het tegenwoordige leven
met ellende en bitterheid vervuld om
ons de waarde te doen kennen van het
toekomstige.*

Een goed mens is van ons heengegaan die
door haar eenvoud en liefdevol leven, aan
ieder die haar kenden zo echt dierbaar was
geworden.

Ze heeft in haar leven hard gewerkt en
was tot haar laatste ogenblik bezorgd om
haar kinderen.

In haar hoge ouderdom had zij in St.-Mathildis
een nieuwe thuis gevonden, waar zij echt
gelukkig is geweest tussen haar nieuwe
vrienden.

Gun nu, o Heer, haar de vreugde van uw
nabijheid.

Moeder het heeft niet mogen zijn dat wij
de laatste dagen geen afscheid van u konden
nemen. Toch zeggen wij dank U moeder
voor uw voorbeeldig leven, wij bewaren het
voor eeuwig in ons hart.