



Aandenken aan

Frans Derboven

Ere-lid van V.C. Mortsels O.G.

*Lid van de Vriendenkring van Gepensioneerden
Agfa-Gevaert*

Echtgenoot van Irène Paulus

Hij werd geboren te Boechout
op 11 april 1930 en overleed thuis
te Mortsels op 1 november 2003.

Hij was een voorbeeldig echtgenoot en hij bezat een grote werklust.

Gewerkt heeft hij, hard en graag, diegenen die met hem handelden, getuigen van zijn nauwgezette eerlijkheid.

Voor iedereen stond hij klaar om te helpen met de middelen waarover hij beschikte.

De talenten die de Heer hem gegeven had heeft hij rijkelijk doen opbrengen.

Hij deed dit zonder veel ophef: eenvoudig, nauwgezet en steeds gewetensvol.

De familie dankt u voor uw medeleven.