

Het leven is wat het altijd geweest is.  
De draad is niet gebroken.  
Wat we waren voor elkaar zijn we nog altijd.  
Bid, glimlach, denk aan mij.  
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.  
Nee, ik ben niet ver,  
juist aan de andere kant van de weg.

Augustinus

Greet Desmet

opvoedster in De Ark

geboren te Waregem op 21 oktober 1954  
plots overleden te Boechout op 27 september 2003

Greet,

*Lieve klaproos  
Onderhevig aan de natuur  
Regen, zon, een zuchtje wind  
Jij bleef bloeien, stralen, meewiegen  
Je ontvouwde je warme armen vol vertrouwen  
Je vrienden  
Je familie  
Je geliefde kwetsbaren  
Zelfs onbekenden op je pad  
Jij koesterde hen in je hart*

*Je liet ons genieten van tedere dingen  
Ons voelen hoe ademloos stilte kan zijn  
Je liet ons in je ziel kijken  
Door je schrijven, je foto's, je beelden*

*Het leven liet je bloeien voor even, een moment ...  
Ach wat hadden wij jou graag oneindig gewenst.*

*allen die je liefhebben*

Greet, dank je voor zoveel grote liefde in zoveel kleine dingen.