



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Joanna DESODT

Weduwe van de Heer
Petrus LEMMENS

Zij werd geboren te Antwerpen op
20 mei 1914 en overleed te Lier
in het H. Hartziekenhuis
op 18 februari 1992.

Haar kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw troostende
blijken van medevoelen.

Over alle weiden hangt dauw,
in bladerkruinen hoor je nog nauw
Een geruis;
De vogeltjes zwijgen ootmoedig.
Stil nu maar, stil, dan komt spoedig
Rust ook voor jou.

F. Somers.
(vrij naar Goethe).

Begraf. Goossens & Celis n.v. Tel 449.68.61.
Mortsel - Boechout - Wommelgem.