

†

Dierbaar aandenken aan

**Louisa "Wiza" Diels**

*Lid van Ziekenzorg-Mortsel*

**Weduwe van Robert Jarvis**

Zij werd geboren te Mortsel op  
6 februari 1921 en overleed na een  
langdurige maar moedig gedragen  
ziekte te Boechout in het R.V.T.  
St.-Mathildis op 16 juli 2002, gesterkt  
door het H. Sacrament van de Zieken.

---

De familie dankt u voor uw gebed  
en uw blijken van medeleven.

**Avondmijmering**

's Avonds als ik mijn ogen ga sluiten  
Vermoeid van 't kijken naar buiten  
naar een wereld die voorbij gaat  
De tijd die nimmer stille staat  
En herinneringen die altijd weder komen  
Verlangens die mijn vrede storen  
Kon ik maar terug als kind  
Dromen van een ongekend geluk  
Die zijn nu voor altijd stuk  
O zoete rust, kom nu tot mij  
Zodat alvorens ik mijn ogen sluit  
niet meer' en schrei.

1992

Geschreven door ons Make.