



VROOM AANDENKEN AAN

Heer ALBERT DIERCKX

Oud-strijder 1940-45

echtgenoot van

Mevrouw Margareta VAN ASSELT

geboren te Boechout, 10 maart 1916,
godvruchtig overleden te Lier, 28 april 1975
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

We leefden weer vol hoop : een hartaanval overwonnen, de lente in volle bloem, alles leefde weer nieuw in ons. En nu dit plots afscheid ! Er is een onzegbare pijn in ons hart. Vader hield zo van ons, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Wij waren zijn kostbaarste bezit, zijn hele leven. En leven deed vader, volgraag. Iedere dag was voor hem een feest, omdat hij zo graag werkte, onvermoeibaar en met volle inzet en overgave. Denken aan loon naar werken was hem vreemd. Geef ons heden ons dagelijks brood, waren voor vader geen lege woorden. - Ook het Brood dat de Heer ons geeft, was voor hem een rijke werkelijkheid. De levende Kristus was de bron van zijn optimisme, van zijn vreugde. Die Kristus wil voor vader nu voor altijd leven zijn, en Liefde. - Heer, dank omdat wij zo'n lieve vader mochten hebben. Dank omdat Gij hem de vreugde geeft... voor altijd.

Voor uw blijken van deelneming danken U :
Mevrouw Albert Dierckx-Van Asselt, kinderen en kleinkinderen,
Families Dierckx, Van Asselt, Daems, De Clercq.