



Zalig die dienaren, welke den Heer, wanneer Hij komt, zal wakende vinden. Luc. 12.37.

BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

CORNELIUS DIERCKX,

echtgenoot van

ANNA CATHARINA VOET,

*geboren te Mortsel den 28 Juli 1823,
en te Bouchout godvruchtiglijk overleden
den 15 Mei 1874,
voorzien van de HH. Sacramenten.*

Op u, o Heer! heb ik gehoopt, in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Ps. 30. 2.

Gelukkig degene die Maria tot hunne dood toe getrouw blijven, in hunne laatste uur zullen zij eenen zoeten vrede, het begin van hun eeuwig geluk genieten. H. Alph.

Vaartwel, mijne vrouw en kinderen; vergeet mij niet in uwe gebeden; blijft aan God getrouw, en eenmaal zullen wij vereenigd worden in de vreugd en de eeuwige blijdschap. St. Fr. d'Ass.

Heilige herten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht. (300 dagen aflat.)

R I P.

Lier. — Druk. Taymans-Nezy.