

Heer geef hem de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht hem bestrale. Requiem mis



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

Franciscus Antonius DIERCKX

Lid van de Bond van het H. Hart

**Echtgenoot van Mevrouw
Maria Joanna ALEN**

geboren te Boechout, op 6 November 1880
en godvruchtig overleden te Lint,
op 7 Februari 1952.

*Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis".*

De duurzame afgestorvene heeft jarenlang den zwaren last zijner ziekte met voorbeeldige gelatenheid gedragen, in waarheid mocht hij met den Psalmist uitroepen: "In smart gaat mijn leven voorbij, kommer en zorg hebben mij niet verlaten, in zuchten vervliegen mijn jaren en mijn kracht bezwijkt onder mijn ellende.
(naar de Psalmen)

De grootste vertroosting bij de dood, is als brave echtgenoot en deugdzaam vader geleefd te hebben en aan de zijne kristene deugden ten erfdeel te laten.
H. Franc. Sal.

Duurbare echtgenote, teergeliefde kinderen, schoon- en kleinkinderen, dank voor uwe zorgen waarmede gij mij zo goed en liefdevol hebt bijgestaan. Ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde bemind heb, vergeet mij niet in uw gebeden.

Goede bloedverwanten en vrienden, aan allen zeg ik een hartelijk vaarwel en vraag een vurig gebed voor mijne ziel.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.
300 d. afl.



Wij danken U van harte voor
uwe deelneming in ons smartelijk
verlies en uw gebed voor onze
welbeminde overledene.

De familiën Dierckx, Alen,
Beerts en Gabriëls.