



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Frans DIERCKX

Werknemer op rust van
Agfa-Gevaert n.v.

Echtgenoot van Mariette MORIS

Hij werd geboren te Boechout op
11 december 1928 en overleed aldaar
thuis op 18 juli 1989, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt U
voor uw vriendschap, uw gebaar.
Zij waren voor ons tot steun in deze
droevige dagen.

Hij was een natuur- en kindervriend, het
hart op de tong, eerlijk en vastberaden.
Wijs en voorzichtig wist hij te handelen
en te helpen waar het moest.
Rechtvaardigheid is steeds een van zijn
hoogste levensmotieven geweest.
Zijn moed en levensvreugde staan ons
allen helder voor de geest.
Het deed ons pijn hem niet te kunnen
helpen.
Zo graag nog had hij willen gelukkig
zijn te midden van zijn familie, genieten
van het voltooide werk.
Ons resten nu nog de ontelbare mooie
herinneringen en je bedenking voor je
ons verliet: «Neem nu jezelf in handen
met moed en vul je hart met blijie
gedachten en je zal zien, alles komt
weer langzaam goed.»

Begraf. Goossens & Celis n.v. Mortsel
Boechout - Wommelgem - Tel 449.68.61