



Ter herinnering aan

mevrouw

Irma DIERCKX

echtgenote van

Jan NOË

geboren te Borgerhout

op 15 september 1921

en godvruchtig overleden te Antwerpen

in het Sint-Vincentiusziekenhuis

op 16 mei 1988,

gesterkt door het sakrament der zieken.

Een goede vrouw is heengegaan ; haar moederliefde, haar werklust, haar bezorgdheid, blijven voor hen die haar gekend hebben, een stille troost en een stichtend voorbeeld.

Het leven was niet altijd mild voor haar, maar vredig en stil, zoals ze steeds heeft geleefd, is ze van ons heengegaan.

Zo blijft zij voor haar kinderen en kleinkinderen immer verder leven in de herinnering.

God geve haar nu rust en vrede.

Jan NOË, kinderen en kleinkinderen
en de familie,

danken U zeer oprecht voor de
blijken van deelneming
en gebed.

Begr. Joosen en Dubois-Rozenstraten.

Tel. 239 33 44.