



Dit weze een vroom aandenken aan

Mevrouw

## MARIA DIERCKX

echtgenote van de Heer René CAUTEREELS

zij werd geboren te Boechout, op 17 juni 1914 en overleed plotseling te Mortsel, op 14 februari 1978.

---

Hoe kort en broos is ons leven.

Wij rekenen en berekenen, bouwen en verbouwen... dromen van zomerreizen. 's Morgens nog maken wij afspraken voor 's avonds terwyl in de namiddag reeds donkere schaduwen vallen...

Hoe graag leefde zij temidden van familie- en vriendenkring. Haar blij gezicht telde weinig rimpels en zorgen verborg zij diep in haar hart.

Zij kon luisteren met een fijne meevoelendheid en genieten van een hartelijke grap. Als zakenvrouw kende zij de klappen van het leven, maar het leven maakte haar noch hard, noch bitter.

Scherpe kanten wist zij af te ronden.

Heer, Gij riep mij onverwacht en kent mijn schamel mensenhart. In uw vaderlijk erbarmen vertrouw ik en leg ik mij te rusten.

Edminde echtgencot, zoveel schone jaren blijven in onze herinnering. Ik laat u niet eenzaam achter maar vertrouw u toe aan Hem die mij riep.

Dierbare familieleden, ook uw verdriet weegt zwaar. Troosten wij elkaar en bidden wij voor mekaar. Ik wacht op u in het Vaderhuis.

Dat u, bij het ter ziele gaan van ons geliefde Maria, zó intens meevoelde, was en blijft ons een ware troost. Tenzeerste danken we er om.

De Families DIERCKX, CAUTEREELS,  
SEGERS en GORGON.