



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

Mevrouw

MARIA DIERCKX

Echtgenote van de Heer  
Frans EMMENS

Lid van K.V.L.V.

Zij werd geboren te Boechout op  
15 mei 1923 en overleed te Mortsel  
in het A.Z. St. Jozef op 1 juni 1985,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

---

De Heer Frans Emmens,  
De Heer en Mevrouw  
Willy Emmens - Janssens en kinderen,

danken U voor de troostende blijken  
van deelneming.

Er was geen bitterheid, geen op-  
stand in moeders hart, ook niet toen  
ze zelf beseftte dat het afscheid nabij  
was. Ze heeft heel stil haar handen  
gevouwen en biddend «dank U» ge-  
zegd. Want ja, haar leven was mooi en  
rijk ! Met hart en handen heeft ze  
gewerkt aan een warme thuis. Dicht  
bij haar man en haar kinderen be-  
leefde ze iedere dag als een gave. En  
wat was het feest, wat tintelden haar  
ogen als haar kleinkinderen Heidi en  
Davy zich op haar schoot nestelden.  
Haar dagen waren veel te kort. Haar  
moederhart had zoveel te doen. Haar  
dagelijks huishouden, haar bloemekes,  
een handje toesteken in de serre.  
Wat was het goed, wat was het mooi.  
Ook dit vroege afscheid kan dat  
warme geluk niet breken. We zullen  
er nog dikwijls met heimwee over  
vertellen. Moeder blijft leven diep in  
ons hart. Ook wij willen niet bitter zijn,  
we kunnen alleen maar danken.  
Dank Heer, omdat we zo'n lieve  
moeder kregen. Zij heeft ons zoveel  
geleerd, niet met grote woorden,  
maar met haar groot hart. Laat haar  
nu thuiskomen in uw liefde, zo blijven  
we dicht bij elkaar.

---

Begrafenissen Goossens & Celis N.V.  
Mortsel Tel. 449.68.61 Boechout