



Dankbare herinnering aan

Rosalia DIERCKX

Weduwe van
Fons BELLENS

Zij werd geboren te Boechout op
2 november 1903 en overleed
aldaar in het rusthuis Huize
Stracke op 21 april 1997.

De familie dankt U voor uw gebed en
uw blijken van medeleven.
Tevens danken zij speciaal de directie,
de aalmoezenier en al het personeel
van rusthuis Huize Stracke voor hun
liefdevolle zorgen.

'n Beetje

sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans.