



Dit weze een vroom aandenken aan

Mijnheer Cornelius Josephus

**DIERICKX**

Oud-Strijder 1914-1918

Vereerd met verschillende eretekens

weduwnaar van

**Maria Catharina VOORSPOELS**

**en van Rosalia VAN LEEST**

geboren te Boechout, de 15 febr. 1891, godvruchtig overleden te Lier, 16 april 1961, gesterkt door al de Troostmidelen onzer Moeder de H. Kerk.

De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen, de naam des Heren zij gezegend. Het aardse leven is slechts een kruistocht naar het eeuwig paradijs. Gelukkig de ziel die steeds zo geleefd heeft, dat de Heer op het stervensuur haar volkomen bereid kan vinden om ze op te nemen in Zijn hemelse glorie.

Aanvaard Heer, het offer dat wij U voor de ziel van deze overledene opdragen en geef hem de eeuwige vreugde in het land der levenden en herenig ook ons met hem in het geluk der heiligen.

Dierbare kinderen en familieleden, dank om uw genegenheid en zorgen, voornamelijk gedurende mijn laatste pijnlijke levensdagen. Toon nu uwe genegenheid voor mij door uw gebed.

H. Hart van Jezus, bron van leven en zaligheid, ontferm U over ons.

---

De Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen,  
De familie DIERICKX,  
De familie VOORSPOELS,  
De familie VAN LEEST,

danken U voor de bliken van deelneming.

---

F. Celis, begraf.

Drukk. De Molen