

Ik ben de Verrijzenis.



Dit weze een vroom aandenken aan

Mevrouw

LEONIA DIERICKX

weduwe van de Heer Jozef VAN NUFFEL
geboren te Boechout, op 17 april 1899 en er
godvruchtig overleden op 12 februari 1974
GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Zo heel onverwacht is moeder van ons heen-
gegaan.

En als wij nu met heimwee over haar ver-
tellen, over haar zorgen, haar moederliefde,
dan doet het pijn. We hadden haar zo
graag nog wat bij ons gehad.

We weten en geloven echter dat moeder leeft.
Want dat heeft de Heer ons beloofd: "Ik
ben voor u de Verrijzenis en het Leven"!
Het doet goed die woorden te horen. Wij
weten nu dat haar dagelijkse zorg, haar wer-
ken, haar pijn niet tevergeefs is geweest.
Liefde kan niet sterven.

Daarom mogen wij in dit droeve uur hoop-
vol bidden, Heer, en U danken om dat
schone leven van moeder. Gij geeft haar
eeuwig leven bij U.

Vanuit de hemel helpt zij nu zorgen voor
ons, haar kinderen, kleinkinderen en vrienden.
Heb dank, goede God, voor dit schone
leven van moeder.



De Families VAN NUFFEL, DIERICKX,
HOREMANS en VAN DER BORGHT

danken U voor de troostende blijken van
deelneming.

Begraaf. CELIS - Boechout - tel. 55.23.13