



Dankbaar gedenken wij

Louisa DIERICKX

weduwe van Frans DIRICX

geboren te Boechout op 9 februari 1913
en godvruchtig overleden te Borsbeek
in het R.V.T. Compostela
op 4 december 1992,
gesterkt door het Sakrament van de zieken.



De familie dankt U voor uw gebed en uw
blijken van medeleven.

Beste moeder en moemoe,
het afscheid is zwaar,
maar in ons stil-geweende tranen
schittert ook een 'dank u'
voor wat je voor ons was
en nu nog bent.
We beloven je,
je eenvoud en onverwoestbare
levensdrang tot voorbeeld te nemen.
Help ons verder goede, eenvoudige
mensen te zijn,
je voorbeeld waardig.