



Dankbare herinnering aan

**Rosalia DIERICKX**

Weduwe van  
**Fons BELLENS**

Zij werd geboren te Boechout op  
2 november 1903 en overleed  
aldaar in het rusthuis Huize  
Stracke op 21 april 1997.

---

De familie dankt U voor uw gebed en uw blijken van medeleven.  
Tevens danken zij speciaal de directie, de aalmoezenier en al het personeel van rusthuis Huize Stracke voor hun liefdevolle zorgen.

'n Beetje

sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans.*