



Hij was oprecht en deugdzaam, godsdienstig en godvreezend. Van jongs af in de deugd geoefend, was hij goed en zachtmoedig, geschikt in zijne zeden.

(Job. I. — Mach. XI.)

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

PETRUS FRANCISCUS DIETENS

*geboren te Bouchout den 28 Juli 1854,
en aldaar goderuchtig in den Heer ontslapen,
den 3 November 1876,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden*

Mijn vleesch en mijn hert zijn bezweken, maar gij,
O Heer, gij zijt de God mijns herten en mijn deel in
de eeuwigheid. (Ps. 72. v. 26.)

Uit gansch mijn hert heb ik U gezocht, Heer, op den
weg uwer gebeden heb ik mijn vermaak gevonden. Ik
heb mij verwoegd met diegenen die U vreezen en uwe
wetten onderhouden. Stort dan uwe barmhertigheid over
mij uit, opdat zij mijne vertroosting zij. (Ps. 168. v. 10.)

Mijne Ouders, Broeder, Zusters, Vrienden, ik smeeek u
door onzen Heer Jesus-Christus, helpt mij door uwe
gebeden. (Rom XV. v. 30.)

Zoet Hart van Maria, weest mijn toevlucht.

(300 Dagen afaat.)

R. I. P.