

Gelijk het den Heer behaaga heeft, zoo is het geschied ; de naam des Heeren zij gezegend.



Bid voor de ziel van zaliger  
Mevrouw

## **Elisabeth DILLEN**

echtgenoot

**van Mijnheer Jan Martin VERCAMMEN**

geboren te Herenthout, op 8 Juli 1884 en overleden te Boechout op 7 April 1946  
Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

---

Zij kende op aard geen grooter vreugd  
dan kindren leiden naar de deugd,  
en, elk tot raad en daad bereid,  
te helpen met ootmoedigheid.

De ware liefde Gods geleerd,  
die alles steeds ten beste keert.  
Zoo kende zij geen nijd of haat,  
En raapte goed zelfs uit het kwaad.

Zoo minde en leefde en leed zij wel,  
gesteund op haren kruisgezel,  
totdat zij 't lijden uitgeleefd,  
den laatsten strijd gestreden heeft.

Gezelle.

Duurbare Echtgenoot. Kinderen, Kleinkinderen  
en Familieleden. Onze Lieve Heer zal U bijstaan.  
Betrouwt op Hem. Vervult goed uw christelijke  
plichten, en we zullen weldra elkander weder-  
zien in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

**De familie bedankt voor de christelijke  
deelneming.**

---

Drukk. J. Verheyen  
Boechout

L. Celis, begraf.  
Boechout