

Of hij staat of valt gaat alleen de Heer aan.  
Hij zal trouwens staande blijven, want zijn  
Heer is bij machte hem staande te houden...  
Daarvoor is Christus gestorven en weer  
levend geworden : om Heer te zijn over  
doden en levenden.

(Apostel Paulus aan de Romeinen).



Dierbaar aandenken aan

Frans DILLEN

Echtgenoot van Marie-Josée DUFFELER.

Hij werd geboren te Boechout op 23 sep-  
tember 1929 en onverwacht in de Heer  
ontslapen op 9 augustus 1986.

---

De familie dankt U voor uw gebed en  
troostend medeleven.

Heer God, herinner U zijn naam, die  
hij van mensen heeft ontvangen - van zijn  
vader... en zijn moeder...

Zijn naam, zo dikwijls geroepen door  
zijn broers, zusters en vrienden in de  
speelse jaren van hun jeugd.

Zijn naam, waarmee hij werd bemind  
door zijn kinderen, familie en vrienden.

Zijn naam, die een garantie was voor  
edele inzet en noeste arbeid.

Zijn naam, waarin het mysterie van  
het leven zich aan ons openbaarde en  
verborg.

Zijn naam, die wij in stille schroom  
meedragen in ons hart nu hij gestorven is.

Die naam, die Gij, God, alleen tenvolle  
kende.

Die naam, die Gij geschreven hebt in  
de palm van Uw hand.

Lieve vader, wij blijven u eren en gedenken,  
vergeef ons onze schulden !

---

Begraf. Goossens & Celis n.v. - Mortsel -  
Boechout - Wommelgem - Tel. 449.68.61