



In dankbare herinnering aan
de Heer

JOZEF DILLEN

landbouwer op rust
lid van de Bond van Gepensioneerden
St.-Lodewijk Mortsel

Weduwnaar van Hortensia LAUWERS

geboren te Mortsel op 23 november 1901 en na een kortstondige ziekte godvruchtig uit ons midden heengegaan te Wilrijk, in het Medisch Instituut St.-Augustinus, op 2 juni 1986, gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.



En de boer, hij ploegde voort.

Hij ploegde voort, om straks weer te zaaien, om later te oogsten. Het produkt van zijn arbeid, hij wist dat het naar de medemens ging, het werk van zijn handen naar zijn gezin.

Soms sakkerde hij luidop als zijn paard de kar niet trekken wou. Morren ook wij niet als onze zes- of achtpaardenauto het laat afweten? Even later bad diezelfde man op het veld om regen en besefte meteen dat alles van daarboven uit toch fijn geregeld was, in seizoenen.

Jozef DILLEN had zeker geen notie over moderne technieken. Toch ging hij op zoek naar Die Wondere Man. Samen met velen noemde hij Hem « Jezus » en zei daarbij menigkeer :

« Dank, Heer, voor het graan, de haver, de gerst, de maïs in de kolven, de « patatten » op het veld. Dank ook voor de vele jaren die ik vlakbij mijn kinderen en kleinkinderen in de levensavond genieten mag ».

En de boer, hij ploegt nu niet meer. Hij zal het nooit meer doen. Niet omdat er in Mortsel nog zo weinig akkers zijn. Jozef DILLEN mag voortaan altijd rusten samen met zijn echtgenote Hortensia LAUWERS bij God onze Heer.

Ook wij willen danken alle lieve mensen die met ons deelden in de rouw bij dit heengaan.

Oprecht dank vanwege

Armand en Terry DILLEN - HAENTJES,

René en Suzanne DILLEN - LEMOINE,

De kleinkinderen,

De Families DILLEN en LAUWERS.

Begrafenissen - Crematies Frans Sestig - Carvers.
Mortsel Tel. : 03/449.84.31