



Want van die goede waart ge een
die goed in 't hart bewaren :
de wereld ziet er overheen
maar God zal ze openbaren.

Omgeven door de liefde van ons allen,
hebben wij afscheid genomen van

Jules DILLEN

Weduwnaar van Julia FLORUS

Hij werd geboren te Mortsel op 22 mei 1906 en overleed te Boechout
in het Rusthuis St. Mathildis op 11 november 1991,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op
ZATERDAG 16 NOVEMBER 1991, om 11 uur, in de kerk van **St. Jozef** te Mortsel.

Samenkomst in de kerk, Liersesteenweg 312.

De teraardebestelling in de familiegrond geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

Rouwbeklag : 2530 Boechout, Zilverenhoek 13.