

Want van die goede waart ge een  
die goed in 't hart bewaren:  
de wereld ziet er overheen  
maar God zal ze openbaren.



Dankbare herinnering aan

**Jules DILLEN**

Weduwnaar van  
**Julia FLORUS**

Hij werd geboren te Mortsels op  
22 mei 1906 en overleed te  
Boechout in het Rusthuis  
St. Mathildis op 11 november 1991,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

---

Zijn kinderen,  
klein- en achterkleinkinderen danken  
U voor uw blijken van deelneming.

Een goed mens is van ons heengegaan,  
gezegend met vele levensjaren en met  
een stille levenswijsheid; het was in het  
najaar waarin de natuur stil wordt en  
ook de mens, kort na het Allerheiligenfeest,  
feest om de vreugde van de gelukzaligen,  
gemengd met droefheid omdat wij  
onze dierbaren moeten missen.

De overledene heeft het geluk gehad lange  
dagen te leven; en in dit lange leven  
heeft hij lijden en verblijden gekend.  
Alles heeft hij aanvaard als komend uit  
Gods hand; vreugde en pijn hebben hem  
dichter bij God gebracht. Soms kan de  
herfst lang en schoon zijn. Zo is zijn  
levensavond geweest in het rusthuis St.  
Mathildis te Boechout omringd als hij  
was door de genegenheid en de zorgen  
van zusters en het verplegend personeel.

Heer, laat hem voortleven, bij U en bij  
moeder, neem hem op in de gemeenschap  
van uw heiligen en dat er nooit meer  
een einde komt aan zijn gelukkig-zijn  
hierboven.