



Met droefheid melden wij U het plotse overlijden van

Maria DILLEN

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden-Vremde

Weduwe van Frans Van der Keelen

Zij werd geboren te Boechout op 17 augustus 1901
en overleed thuis te Vremde op 16 mei 1992,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om haar heengaan :

Leon en Gusta VAN DER KEELEN - DE CLERCQ,
Jos en Maria VAN OYSTAEYEN - VAN DER KEELEN,

haar kinderen,

Ludo en Gilberte WOUTERS - VAN DER KEELEN en kinderen Johan en Kris,
Guido en Imelda VAN OYSTAEYEN - TOPS en kinderen Werner en Wendy,
haar klein- en achterkleinkinderen,

Haar broer, schoonbroer, schoonzusters, neven en nichten.

De families DILLEN, VAN DER KEELEN, VETS en CEULEMANS.

Zij nodigen U uit samen met hen tot deelname
aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op
VRIJDAG 22 MEI 1992 om 10 uur in de parochiekerk
van St. Jan te Vremde.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt
op het kerkhof van Vremde.

Gebedswake in voornoemde kerk op
Donderdag 21 mei 1992 om 18.45 uur.

2531 Vremde, Wommelgemsesteenweg 47.