



Dierbaar aandenken aan

de Heer Stan DILLEN

Weduwnaar van Mevrouw Wiske BORRÉ

*Gewezen voorzitter K.B.G. St.-Jozef Mortsel-Boechout
Vereremerkt met het Gouden Ereteken van Verdienste
K.B.G. afd. St.-Jozef Mortsel-Boechout
Lid van Ziekenzorg St.-Jozef Mortsel-Boechout*

Geboren te Berchem op 16 augustus 1910
en zachtjes ingeslapen in het R.V.T.
St.-Mathildis te Boechout op 15 april 1999,
voorzien van de Ziekenzalving.

Om uw gebed en deelneming danken U van harte :

Maria DILLEN en zoon Patrick,
Pierre en Constance DILLEN - LAEREMANS,
zijn kinderen en kleinzoon,

De families DILLEN, BORRÉ, DE LEEUW en AERTS.

*Tevens gaat hun erkentelijkheid naar de directie, het personeel,
in het bijzonder het personeel van 'De Zilverenhoek', en de
Vriendenkring van het R.V.T. St.-Mathildis en Dr. Van Geel
voor de zorgen aan hun dierbare besteed.*

*De avond komt zo stil, zo stil,
zo traagzaam aangetreden,
dat geen en weet wanneer de dag
of waar hij is geleden.
't Is avond stille ... en mij omtrent
is iets of iemand onbekend;
die, zachtjes mij beroerend zegt :
" 't is avond en 't is rustens recht. "*

Guido Gezelle.