



Vroom aandenken van

**Broeder Alfons DILS**

van de

Broeders van Sint-Gabriël

geboren te Borgerhout op 28 mei 1899  
geprofest op 8 december 1915  
overleden te Antwerpen

op 4 december 1976

---

Voor Br. Alfons Dils was deze dag een grote vreugdedag: de ontmoeting met de Heer. Deze had hem tot zijn dienst in het kloosterleven geroepen en Alfons beantwoordde die wenk met de totale inzet van zijn karaktervolle persoonlijkheid.

Want het leven van Br. Alfons zal ons bijblijven als één groot offer. Offer van een langdurige ziekte, zo blijmoedig gedragen: offer van vele jaren missiearbeid in het Kongo-gebied en in Madagascar, waar hij zich gegeven heeft tot het uiterste. Hij blijft voor ons allen een voorbeeld van diepe godsvrucht en blijde levensaanvaarding in dienst van de Heer. Want biddend en blijmoedig heeft hij zijn pelgrims-tocht afgelegd, vol dankbaarheid ook voor zijn talrijke missievrienden.

Heb dank, mijn beste zuster Rosa, voor de vele jaren toewijding en zorgvolle hulp gedurende mijn lange ziekte. Dierbare confraters, laten we samen bidden: «Gezegend is God, de Vader van onze Heer, die ons in Christus heeft gezegend, ten eeuwig Leven.»

---

De familie Dils,  
De kloostergemeenschap van  
Sint-Gabriël

danken U om uw gebed  
en uw sympathie.