



Dankbare herinnering aan

**Louisa DILS**

*Lid van K.V.L.V. Boechout*

*Lid van K.A.V. Boechout*

Echtgenote van  
**Florent HERREMANS**

Zij werd geboren te 's Gravenwezel op  
7 september 1938 en overleed thuis te  
Boechout in huiselijke kring op 3 juli 2001,  
begeleid en gesterkt door het Heilig  
Sacrament van de Kerk.

---

De familie dankt u voor uw troostende  
blijken van meeleven.

Moeke,

62 jaar lachen als een engel  
62 jaar koken als een keukenprinses  
62 jaar moeder voor iedereen  
62 jaar heb je ons lief gehad  
62 jaar samen rond de koffietafel  
Elke tas koffie zal me aan jou herinneren,  
room aan je zachte handen en aan jou  
witte glanzende lach, suiker als smaakstof  
van de overheerlijke rijstap en taarten die  
je maakte, water als de tranen van  
vreugde die we samen hadden, koffie aan  
jou vechtend en brandend hart van liefde.  
Een opsomming van wat we allemaal  
weten, maar daar zal ook nooit iemand  
jou in kunnen verbeteren.  
Vandaag kan je rusten, want voor ons heb  
je gevochten, nu verlost van de pijn.  
Maar na 62 jaar zal je nog steeds bij ons  
zijn.

*Je kleinzoon Jo Liekens.*