



Dankbaar om alles
wat zij voor ons is geweest
nemen we liefdevol afscheid van

Celina DOM

op rust gestelde toezichtster Kinderkribbe
"Good Engels"

Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden en van Ziekenzorg,

geboren te Vremde op 9 april 1909 en
godvruchtig overleden in het R.V.T. Sint-Jozef
te Kessel op 28 oktober 1994.

Dank aan Ria, die mij een tehuis bezorgde
in de Abelebaan.

Dank aan het personeel en de vrijwillige
werksters van het rusthuis St.-Jozef, Kessel.

De families DOM en CAUTREELS
danken U voor uw gebeden en uw bliken
van medeleven.

Tante Cinneke,

Heel onverwacht ging je van ons heen.
Allen stonden we machteloos.

Je hield van de natuur en de mensen.
Een eenvoudig boeketje veldbloemen maakte
je gelukkig.

Je was de lieve zus voor broers en zusters.
Voor neven en nichtjes, was je ons tante
Cinneke.

Niemand werd door jouw op zijn verjaardag
vergeten.

Je liefde voor kinderen was grenzeloos, vijf-
endertig jaar van je leven gaf je al je goed-
heid en energie om het leven van eenzame
en verlaten kinderen te verzachten.

Dank U, tante Cinneke, voor al het goede,
dat we al die jaren van U mochten onder-
vinden.

We zullen U nooit vergeten.

Begr. Mevr. Mampay - Diels Lostraat 22
Broechem - Tel. 485.52.23 en 480.19.40