

+

Herdenk in uw gebeden de ziel van

**Mevrouw Constantia Theresia Maria**

**DOM**

echtgenote van de heer

**Petrus Joseph Sergeysels**

Lid van de Bond van het Heilig Hart

Lid van de Vrienden van Lourdes

geboren te Boechout op 1 juli 1903

en godvruchtig overleden te Kontich

op 21 mei 1969

gesterkt door het Sacrament der Zieken  
en de Pauselijke zegen in articulo mortis

Deze moeder van vele kinderen en kleinkinderen wist van haar huis een « zoete inval » te maken voor haar kroost, vrienden en geburen. Haar nooit versagende goedheid trok hen allen aan, en niet minder haar minzame opgeruimdheid. Ook haar tuin en dieren waren haar lief.

Zij genoot van het leven, maar vergat daarbij niet de goddelijke Schenker te danken. Ze treurde erom dat zij de laatste tijden het kerkbezoek moest missen.

Hartelijk dank, mijn goede man, voor de vele gelukkige jaren die ge mij geschonken hebt.

Vaart wel, mijn lieve kinderen en kleinkinderen. Bidt voor de « moe ». Een kruisken van hierboven voor u allen.  
Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.



De families Dom, Sergeysels Van Dijk  
en Van der Vloet,  
danken u voor uw gebed en deelneming

---

Begraaf. Geers, Ooststatiestraat 8, Kontich