



†

Dankbaar aandenken aan

De Heer

J U L E S D O M

echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE BULENS

Lid der Christelijke gepensioneerden
Kontich-Kazerne

Geboren te Boechout,
op 8 december 1905 en overleden te
Duffel, in het Algemeen Ziekenhuis
St.-Norbertus, op 22 september 1985.

Voorzien van het sakrament der zieken.

Funerarium - Begrafenissen - Crematies
F. Vanthienen-De Swert, Rooienberg 19,
2570 Duffel — Tel. 31.25.45 - 31.13.08

Afscheid nemen
is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dicht doen.

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten.

De echtgenote, kinderen, kleinzoon en
familie, danken U voor uw gebed en
blijken van deelneming.