



VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

**LEONIE DOM**

Lid van de Bond van het H. Hart

Lid van de Bond der Ouderdomsgepensioneerden

weduwe van de heer

**Jules VLOEBERGHES**

geboren te Boechout op 27 augustus 1904  
en godvruchtig in de Heer ontslapen  
te Reet op 15 december 1968.

Voorzien van de laatste H. Sakramenten, en van de  
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Wat is het zoet te mogen sterven nadat men door het leven is getrokken plichtsgetrouw, dapper, moedig, door-en-door kristelijk, het hart vol liefde voor God en met 'n milde genegenheid voor de evenmens.

De zoetste troost die men naar zijn graf kan meedragen is de overtuiging van een deugdzame huisvrouw geweest te zijn, een teder verkleefde moeder voor haar kroostrijk gezin en tot erfdeel van haar nakomelingschap kristelijke deugden na te laten.

Zij ging heen omdat haar tijd gekomen was om uit te rusten van de arbeid.

Gij, die mij op aarde beminde, duurzame kinderen en kleinkinderen, weest getroost want ik verlaat dit dal van tranen om het rijk des hemels in te treden, doch vergeet mij niet in uw hart en weest mij indachtig in uw gebeden.

Duurbare bloedverwanten, bidt voor mij opdat mijn ziel in vrede ontvangen worde  
H. Hart van Jezus, Uw rijk kome.



**De families**

**DOM, VLOEBERGHES,  
VAN DYCK en DE PAEP,**

**danken U om uw gebeden  
en uw blijken van deelneming.**