



Dankbare herinnering aan

Melanie DOM

Weduwe van
August DE PRETER

Zij werd geboren te Beerzel op
20 februari 1916 en overleed
thuis bij haar kinderen te
Boechout op 24 februari 2001,
begeleid en gesterkt door de
Ziekenzalving.

De familie dankt u oprecht voor uw gebed
en uw bliken van medeleven.

Moeder, wij hielden van je.
Je was een mooi mens,
groot in je eenvoud.
Stil straalde je rust en vertrouwen uit.
Je rotsvast geloof was je leidraad.

Zoals je hebt geleefd,
ben je ook gestorven:
nog bruisend van activiteit,
in harmonie met de natuur.

Ontroerd door de plotselinge leegte
die je achterlaat,
missen we je stille aanwezigheid,
je wijze raad.

Moeder, we danken je
voor wat je voor ons bent geweest
en in gedachten altijd zult blijven.