

Dankbaar gedenken wij

DE HEER

## Melchior Alphons DOM

Lid van de Boerenbond, de Bond van het H.Hart,  
de Vrienden van Lourdes en de Kristelijke Bond  
van Gepensioneerden  
Laureaat van de arbeid

vereerd met verscheidene burgerlijke eretekens

echtgenoot van mevrouw

**JOSEPHINE BRIGITTE CRAUWELS**

geboren te Boechout op 3 december 1901 en na een  
langdurige ziekte godvruchtig overleden te Lier in  
het St.-Elisabethziekenhuis op 9 november 1983,  
voorzien van de Sakramenten van de Heilige Kerk

---

De families :

DOM CRAUWELS,

VAN DYCK en SELDESLAGHS

danken voor uw gebed

en troostende blijken van deelneming



Heer God.

Wij danken U voor dit leven van deze mens die  
ons heeft moeten verlaten.

Wil het goede dat hij gedaan heeft lonen en hem  
vergeven waar hij tekort mocht hebben geschoten.  
Vader was eenvoudig en goed in zijn dagelijkse  
doen, gelukkig en steeds bereid daar te zijn en te  
helpen waar men hem nodig had.

Zo is zijn leven een voorbeeld voor ons.

Hij is Gods eeuwige vreugde binnengegaan langs  
de weg van goedheid en liefde, waarlangs Jezus  
Kristus ons is voorgegaan.

Geliefde echtgenote en kinderen,  
samen hebben we gewerkt en ook gebeden. Daarom,  
troost u in de Heer, dat hij u moge lonen voor al  
de goede zorgen die ik hier op aarde van u mocht  
ontvangen. Tot weerziens later bij God.

Dierbare familie en vrienden, u vraag ik mij in uw  
gebed steeds indachtig te zijn.

**HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST**