



Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Roseke Dom

weduwe van de heer Gust De Herdt

Lid van ziekenzorg

Geboren te Boechout op 10 januari 1912 en zachtjes
ingeslapen in het RVT De Hazelaar te Kontich op
11 maart 2010, gesterkt door de H. Sacramenten.

De familie dankt u voor de blijken van medeleven.

Tante Roos,
Vandaag ben je van ons heengegaan
zoals steeds zonder iemand te storen.
Jij wou niet dat iemand zich zorgen
maakte om jou, maar je bent altijd bezorgd
geweest om ons.

Uw familie, uw vrienden...
de zon, de natuur, het geluk van anderen,
dat was uw eenvoudig leven.

In dankbaarheid om alle geluk dat
wij mochten beleven, bidden wij Onze Lieve Heer
jou een ereplaats te geven die aan eenvoudige
en goede mensen toekomt.