

*Op een schone ouderdom,  
maar toch nog onverwacht,  
ging je van ons heen,  
met pijn in ons hart nemen wij  
afscheid van u.*



Dankbaar aandenken aan de heer

## **Theophiel DOM**

weduwnaar van mevrouw  
Josephina VAN EESTER

geboren te Boechout op 6 december 1909  
en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis  
te Mortsel op 28 februari 1998,  
gesterkt door de H. Sacramenten.

*Lid van de Landelijke Gilde en Ziekenzorg.*

Een goed mens is van ons heengegaan.  
We hebben hem gekend als een  
eenvoudige en doorbrave man,  
een goede vader,  
een lieve grootvader, een gediensdig  
buurman, een trouwe vriend.  
Een leven te midden Gods wijde natuur  
gaf hem een rustige kijk op het leven.  
Altijd aan het werk en in de weer,  
zijn sterke handen hebben  
nooit stilgestaan, maar de krachten  
hem nu ontbrekende zijn die  
handen voorgoed samengevouwen.  
Lieve vader en grootvader,  
samen zullen we je missen  
maar we weten dat je verder leeft  
en ons steeds nabij zult zijn.

Hij ruste in vrede.

Zijn kinderen, kleinkinderen en familie  
danken u voor uw gebeden  
en blijken van medeleven.