

Ik ben de verrijzenis en het leven, die in mij geloofd,
zal den eeuwigen dood niet sterven

Weest dan niet bedroefd, gelijk zij die geen hoop
hebben. Jezus is gestorven en verzezen; zoo zal God die-
genen die in Jezus ontslapen, opwekken en verheerlijken.
Misboek.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Florentina Maria CORLUY

echtgenoot van Mijnheer Juul VAN PUT
geboren te Borsbeek op 28 Mei 1892,

Mejuffer Maria VAN PUT

geboren te Borsbeek op 20 Juni 1920,

Mevrouw Maria DOMS

weduwe van Mijnheer Eduard CORLUY
geboren te Bouchout op 1 Mei 1856 en allen bij onge-
geval overleden op 10 Mei 1940.

Allen leden van den Bond van het H. Hart
Voorzien van de Laatste H. H. Sacramenten.

Mijn teergeliefde Echtgenoot en duurzame kinderen,
schept moed in deze zware beproefing; troost U met de
gedachte dat wij leven in den hemel in het aanschijn
van onzen God, dien wij getrouw gediend hebben. Wij
sterven, maar onze liefde voor U sterft niet, wij zullen
U in den Hemel blijven beminnen, gelijk wij U op aarde
hebben liefgehad. Blijft gij ook ons gedenken in uwe
gebeden.

Hoe zoet is het te sterven, na, zijn leven lang, eene
grote godsvrucht gehad te hebben, tot het Hart van Hem
die ons moet oordeelen.

Drukker J. Peeraet, begr., Borsbeek. - Tel. : 520.49