

Wat is het zoet te sterven na eene standvastige  
godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van Den-  
genen die ons moet oordeelen. H. Marg. Al.



Bid voor de ziel van zaliger

## MARIA CATHARINA DOMS

weduwe van

PETRUS GUMMARUS VINGERHOETS

Lid van den Bond van het H. Hart

geboren te Bouchout den 3 November 1844 zeer  
godvruchtig overleden te Wommelgem 1 Augusti 1931  
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

Zij was eene deugdzaame moeder, eenvoudig en recht-  
zinnig. heeft de wegen van haar huisgezin in acht  
genomen en haar brood in ledigheid niet gegeten. zij  
leefde in de vrees des Heeren en stierf in vrede.

Zij heeft onder ons geleefd als een engel van vrede.  
altijd minzaam en nederig. altijd bezorgd het geluk rond  
haar te verspreiden. H. Greg.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik zeg u  
vaarwel. doch ik sterf gerust en gelukkig. ik betrouw  
dat God mij zal aanvaarden in 't hemelsch verblijf en mij  
zal toelaten u van uit den hemel honderdvoudig weder  
te geven alles wat gij voor mij gedaan hebt. Hebt God  
voor oogen al de dagen van uw leven en ziet toe dat  
gij nooit 's Heeren geboden overtreedt. Bemind en  
troost elkander. weest eensgezind en de God van vrede  
en liefde zal met u zijn. Ik smeeke u helpt mij door uwe  
gebeden bij God.

Genadige Jezus geef haar de eeuwige rust. 7 j. 7 q.  
Zoet Hart van Jezus maak dat ik u altijd meer en  
meer beminne. 300 d. af.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d af.

R. I. P.

.....  
Druk. L. Van Hoecke Wommelghem.