

Nadat zij van hare kindsheid af den Heer gevreesd, en zijne geboden onderhouden had, was zij niet bedroefd, noch morde tegen God, wanneer deze haar kwellingen overzond. *Tob. II 15*

† **BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

MEJUFVROUW

**MELANIA ELISABETH DOMS**

lid van den Bond van 't H. Hart  
en van verschillende Broederschappen

*geboren te Bouchout den 29 December 1915, aldaar  
godvruchtig overleden den 3 Mei 1933,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden*

Zij is verdwenen als de bloem des velds, die 's morgens ontluikt, frisch, vol glans en aangename geuren, en 's avonds haar hoofd buigt en sterft.

*H. Greg. Naz.*

Het is hard en pijnlijk, dat zij ons zoo vroeg ontnomen is, maar het is troostend, dat zij tot een beter leven is overgegaan, want onschuldig en met volle betrouwen is zij gestorven. *H. Ambr.*

*Reine bloem, van haren stengel  
Afferukt in prille jeugd.  
Is zij nu bij God een engel,  
Want, zij schrikte steeds de zonden,  
En, onschuldig rein bevonden,  
Smaakt zij nu Gods eeuwige vreugd.*

Al mijn betrouwen berust bij O. L. Vrouw van Lourdes, en het H. Hart van Jezus.

*(woorden van de overledene)*

Duurbare Ouders, Broeders, Zuster en familieleden, ik dank U voor uwe zorgen en voor al het geluk, dat ik bij U genoten heb. Bewaart in uw hart het aandenken van haar, die U zoo lief had; en vergeet mij niet in uwe gebeden. Eens zullen we elkander wedervinden, om nooit meer gescheiden te worden. *Eccl. 38 Joan. 22*

*Jezus, Maria, Jozef!* 7 j. en 7 qu.  
*Barmhartige Jezus, verleen hare ziel de eeuwige  
rust!* 7 j. en 7 qu.

Oct Verbruggen, begraf Bouchout — Tel. 120.11