

"Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven bezitten".



Tot vroom aandenken aan

de Heer

JOZEF DOUWEN

Oud-strijder 1914-1918

Vereerd met verscheidene eretekens

echtgenoot van Mevrouw Irma JACOBS

geboren te Broechem, op 20 maart 1893 en
godvruchtig overleden te Boechem, op 28 augustus 1977

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Zeer lang mochten wij vader in ons midden hebben. Gelukkig was hij met moeder in echte trouw en schone liefde. In ons leeft zijn eenvoud en oprechtheid, zijn werklust en trouw in het volbrengen van zijn gewone dagelijkse plichten. Nu de handen van vader voor eeuwig gevouwen zijn, spreken wij onze hoop en ons vertrouwen uit dat hij de voleinding van zijn leven heeft gevonden. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn er geen tranen meer, geen pijn, geen

smart. De Heer maakt voor hem alles nieuw. Het eeuwig leven is nu de kroon op zijn leven midden onder ons.

Heer God, wij vragen U, dat hij in alles waarin hij groot is geweest tot ons mag blijven spreken en dat wij die met hem verbonden waren dieper met elkaar verbonden mogen leven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, zovele jaren was ik omringd door uw zorgen en liefde. Ik ben er u zeer dankbaar voor. Onze liefde sterft niet.

Mevrouw Jozef DOUWEN,
geboren Irma JACOBS,
De kinderen en kleinkinderen,
De Families DOUWEN en JACOBS

danken U voor uw troostende bliken
van deelneming.