

« Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven »



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Philomena DRIES

*Ijveraarster van de bond Kerk en wereld
Lid van de Kristene Arbeidersvrouwengilde
en van de Bond der Gepenstoneerden*

**Weduwe van de Heer
Jozef VAN ROMPAEY**

geboren op 7 maart 1892 te Wommelgem
aldaar plotseling overleden
op 23 september 1969

*Voorzien van de Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk*

*De Heer heeft moeder opgenomen in zijn
goedheid, in de eeuwige vreugde. Al degenen
die haar mochten ontmoeten zullen haar altijd
dankbaar gedenken. Voor iedereen straalde zij
goedheid en standvastige werkkraft uit. Zij
voelde zich pas gelukkig als zij haar kinderen
echt gelukkig zag. Hoe groot was haar geloof
en vertrouwen in Gods liefde. Immers dit schone*

*leven heeft voor God zijn volle intrest opge-
bracht, tientallen jaren ijverde ze in de bond
van het H. Hart en de vrouwengilde. Terecht
noemden de goede buren, haar met de schoonste
naam die men aan iemand geven kan, «moeder».*

*Dierbare kinderen en kleinzoon, wees blij en
dankbaar dat God mij zonder lijden heeft willen
opnemen in het hemels vaderhuis Blijf van el-
kaar houden en denk aan mij in uw gebeden.*

*Familieleden, buren en vrienden, anders maar
dieper nog, blijft de liefdeband tussen ons allen.
Tot weerziens in de eeuwige vreugde.*

De Families

DRIES, VAN ROMPAEY,
WAUMANS en VAN DEUREN

danken U innig voor uw gebeden
en kristelijke deelneming.