

*De Heer is onze redder,  
in diepe vreugde prijs ik Hem.*

*woorden van Maria*



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Rosa DRIES**

*Lid der Kon. Harmonie « De Verbroedering »  
en van de Bond der Gepensioneerden*

**Echtgenote van de Heer  
Clement DAMS**

*geboren op 27 februari 1905 te Wommelgem  
aldaar plotseling overleden op 10 mei 1969*

*Voorzien van de Troostmiddelen onzer  
Moeder de H. Kerk*

---

*Zo plots is zij van ons heengegaan. Voor  
altijd vertrokken. Ze is dood, zeggen de om-  
staanders. En ze zijn stil en gaan een stap  
achteruit. De dood gaat onze menselijke krach-  
ten te boven. En toch is het ons aller lot. Elke  
mens staat onzeker en vraagt : « is dit het einde  
van alles ? » Jezus zelf heeft gebeden dat die  
beker zou voorbij gaan, maar Hij heeft hem  
gedronken tot de laatste druppel. Hij leerde  
ons sterven. als Hij zet : « Vader, in uw handen*

*geef ik mijn geest. Gij geeft het leven, neem  
het terug, ik vertrouw op U ».* Moeten wij  
niet hetzelfde kunnen zeggen, want Jezus was  
toch in alles gelijk aan ons.

*Beste Rosa, uw hart was zacht als het brood  
dat gij op tafel bracht ; uw woord was wijs en  
echt. Wij hebben te laat verstaan het goede dat  
gij ons deed. Rust zacht.*

*Beste Clement, het is te vroeg, maar onze  
kinderen zullen mijn taak overnemen. U moogt  
op hen rekenen.*

*Beste kinderen en familie, doe zoals u ge-  
leerd is. Bemin God en de evenmens, dat is  
het grootste gebod.*

*Bidt opdat onze dorpsgenote en uw bekende  
eeuwig mag leven.*

De Families

DRIES, DAMS, WAUMANS  
en VERDONCK

danken U innig voor uw gebeden  
en kristelijke deelneming

---

Begr. J. Smits, Wommelgem - Tel. 53.63.26