



Dankbaar aandenken aan

**Victor Dries**

Weduwnaar van Maria Nelen

Geboren te Vremde op 26 oktober 1915  
en overleden te Morsel in het  
A.Z. St.-Jozef op 28 november 2005.

---

De familie dankt u voor uw gebed  
en blijken van deelneming.

Ik dank mijn God,  
voor het intens gevoel  
van vreugde, liefde en vrede.  
Ik dank je Maria  
jij hebt me van jouw leven  
het mooiste stuk gegeven.  
Je was een steun in al die jaren,  
wij hadden een doel  
ik had mijn grote idealen.  
Nu kijk ik door alle franje heen.  
Bedankt, mijn talrijke vrienden,  
voor mij begon de grote reis  
we zullen elkaar later wel weer vinden.  
Het treuren baat mij niet,  
het voedt alleen jullie verdriet.  
Vaarwel, ik wuif vanuit de verte.