



Opgenomen in de vreugde van de Heer.

DE HEER

## FRANS DRIESEN

*Lid van de Vriendenkring Gevaert-Agfa,  
Vereerd met de Nijverheidseretekens van  
Iste en IIde klas*

Echtgenoot van Mevrouw

Clara VAN ASCH

geboren te Turnhout op 12 augustus 1895 en  
godvruchtig overleden te Berchem op  
17 mei 1971.

**Gesterkt door het Sacrament van de zieken.**

---

Als men gedurende meer dan 17 jaren de  
ziekte in het eigen lichaam heeft meegedra-  
gen, dan leert men de betrekkelijkheid van  
alle dingen beter verstaan.

Daarom verlangde vader in de eenvoud van  
zijn hart naar de ontmoeting met de Heer.  
Wij danken hem om het voorbeeld dat hij  
ons gaf.

Wij leven en sterven  
voor God onze Heer.

Aan Hem behoren wij toe.



Uw gebed weze een zoete lafenis voor onze  
dierbare afgestorvene.

Uw deelneming en sympathie was een ware  
troost voor de familie, daarvoor danken :

Mevrouw Frans DRIESEN-VAN ASCH,

De Heer en Mevrouw  
Jozef VAN HOMBEECK-DRIESEN,  
hun kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw  
Jozef VLEESCHOUWER-DRIESEN,  
hun kinderen en kleinkinderen.