



Dankbare herinnering aan

Bertha DRIESSENS

Weduwe van
Frans VAN CAMP

Zij werd geboren te Hove op
7 maart 1904 en overleed
te Boechout in het R.V.T.
St.-Mathildis op 22 februari 2000,
begeleid en gesterkt door het
Heilig Sacrament van de Zieken.

De familie dankt u voor uw gebed en uw medeleven. Tevens danken zij speciaal de directie, de aalmoezenier en al het personeel van het R.V.T. St.-Mathildis voor hun goede zorgen.

Ons moeke is naar de hemel gegaan,
eenvoudig en stil,
zoals ze altijd is geweest.
Minzaam en vriendelijk voor
allen die haar kenden.
Heel lang heeft zij bij ons
mogen blijven.
Haar gedachtenis zullen wij met
achting bewaren.
Het leven is haar niet ontnomen
maar in een beter veranderd.
Lief moeke, wij vergeten U nooit.