



Dit weze U een vroom aandenken
en een uitnodiging om te bidden voor

MEVROUW

C l e m e n c e D R I J V E R S

Weduwe van de heer
JEAN EMMANUEL ASSELMAN

*geboren te Antwerpen op 8 juni 1898
en overleden in Huize Stracke
te Boechout op 24 maart 1982.
Gesterkt door de H. Sacramenten
van de zieken.*

Na een langdurige en pijnlijke ziekte heeft de Heer haar tot zich geroepen. Het was voor haar niet gemakkelijk het oud worden en ziek zijn te aanvaarden. Ze hield van het leven en van vele mensen om haar

heen. Al wat schoon en goed was boeide haar. Ze leed er onder dat ze niet meer kon reizen en genieten van de mooie natuur. De genegenheid en vriendschap van de mensen die haar omringden waren voor haar een sterke steun in haar lijden en eenzaamheid.

Heer God wij voelden ons dikwijls zo machteloos om haar pijnen te verzachten en haar te troosten. Nu is zij uit haar lijden verlost. Wij vertrouwen haar nu toe aan uw Grote Liefde.

Neem haar nu bij U op. Geef haar uw vrede en vreugde.

Wij danken U
voor elke zorg en attentie aan haar betoond,
voor uw meeleven en gebed bij haar heengaan.

De heer en mevrouw R. Asselman en
familie,

De directie en personeel van Huize Stracke.