

Wij buigen het hoofd, en bidden : Wat U be-
haagde, o Heer, is geschied : Uw naam weze
gezegend !



Tot vroom aandenken aan

MEJUFFER

JOANNA LIVINA DRUYTS

Lid der H. Kindsheid

geboren te Boechout, den 29 Augustus 1934 en
godvruchtig overleden te Mortsel, in het Gesticht
van den H. Jozef, den 10 Januari 1948, voorzien
van de laatste H. H. Sacramenten

Frisch en krachtig bloeide dit jonge leven
open, onder de zon van Gods genade, en de
liefde der ouders. De goddelijke Meester plukte
deze frissche bloem en plantte ze over in de he-
melse tuinen.

Maar bij het graf van hun kind bloedt het
ouderhart, en er vloeien tranen uit de ogen van
de velen die haar liefhadden.

Goede Ouders, lieve zusters en broer, ik was
zo gelukkig bij U en ik zag met zoveel blijheid
het leven tegemoet. Maar bij O. L. Heer is het
nog beter : daar is het ware, het eeuwige Leven.

Ik dank al degenen, die mij door hun liefde,
hun voorbeeld, hun leiding, hun gebed dit groot
geluk hebben bereid. Ik beloof het U : van hier-
boven zal ik uw troostster en uw voorspreekster
zijn.

En gij, mijn vriendinnetjes van studie en spel,
bidt voor mij en houdt uw zieltjes rein en steeds
gereed om naar Jezus te gaan.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hart, mijn
ziel en mijn leven.

DE FAMILIE BEDANKT.

L. Celis, begraf.
Boechout

Drukk. J. Verheyen
Boechout