

"Licht der gestorvenen, geef hem de eeuwige rust!"



Dit weze een vroom aandenken aan
DE HEER

Joannes Carolus DRUYTS

Lid van de Boerenbond - Oud-strijder 1914-18

Vereerd met verscheidene eretekens

weduwnaar van Mevrouw

Joanna Josephina MICHIELS

geboren te Boechout, 3 juli 1894 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen te Lier, in de
H. Hartkliniek, 5 mei 1970

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN ONZE MOEDER DE HEILIGE KERK

Stil en eenvoudig heeft vader zijn leven geleid. Hij was er immers een van het oude boerengeslacht dat zijn behagen stelt in Gods schone schepping bij plant, dier en vruchten. Het geluk dat anderen zoeken in werelds rumoer vond hij in zijn arbeid en na volbrachte taak in de stille vrede bij de haard.

In waarheid, ze zijn te benijden die kristenen van de oude eed! Om nieuwigheden en slagzinnen maakte onze overledene zich niet druk, maar in stille trouw beleefde hij zijn geloof. Hij was 'n man oprecht van hart en eenvoudig, deed zijn plichten tegenover God en naasten, een goede vriend voor allen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben gelukkig in het hemels vaderhuis waar meder op mij wachtte. Blijf veel van elkaar houden. Heb dank voor al uw goede zorgen.

Familieleden en vrienden ik ben nu de eeuwige vreugde binnengetreden. Blijf mij gedenken in uw gebed en tot weerzien in het hemels vaderhuis.

Deze overdenking, samen met de zekerheid van ons geloof in het eeuwig leven, zal 'n sterke troost zijn voor hen die achterblijven.



De families DRUYTS, MICHIELS, VAN REETH
en HEIVERS

danken U voor de troostende blijken van
deelneming.