



Dit weze een vroom aandenken aan

De Heer

## JOS DRUYTS

Lid v. d. Kristelijke Gepensioneerden Boechout

**echtgenoot van Mevrouw Maria MERTENS.**

Hij werd geboren te Boechout, op 31 december 1902 en overleed te Lier, in de H. Hartkliniek, op 18 maart 1982, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

---

Het jonge groen in zijn tuin, nu en dan de zon... het deed Jos al denken aan de lente, aan nieuw leven.

Toch ging het plots gans anders. In heel korte tijd heeft hij van ons afscheid genomen.

Ons hart doet pijn. Er konden toch nog enkele jaartjes bij! Hij was zo gelukkig samen met zijn vrouw. Hij genoot van iedere nieuwe dag.

Toch is dat nieuwe leven begonnen. Want voor Jos is het reeds volop Pasen.

Met zijn diep geloof heeft hij zo dikwijls dit verrijzenisfeest gevierd. Vandaag leeft hij in de volle vreugde van de levende Jezus. Tus-

sen onze tranen door is er daarom ook vrede, geluk en veel dankbaarheid.

Dank, Heer, voor dit mooie leven. Het was eenvoudig, maar zo rijk aan vriendschap, aan liefde.

Laat Uw liefde nu helemaal in hem openbloeien.

Mevrouw Jos DRUYTS - MERTENS en familie

danken U voor uw troostende blijken van deelneming.

---

Begravenissen Goossens - Mortsel - t. 49.68.61