

Vader, niet mijn wil maar uw wil geschiede.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer ANTOON DUMONT

Politiek Gevangene, lid van den Bond van 't H. Hart, van de Broederschap van de H.H. Rita van Cascia en Clara van Montefalco

geboren te Antwerpen, den 28 Augustus 1901, samen met een tiental zijner dorpsgenooten aangehouden door de Gestapo, op 30 Juli 1944 en naar Duitschland gevoerd, waar hij uitgeput door honger, koude en mishandelingen den marteldood stierf in 't concentratiekamp van Blumenthal, op 17 Januari 1945.

Een booze vijand moest zijn lage instincten botvieren, niet alleen op krijgsgevangenen, doch eveneens sleepte hij weerlooze burgers uit hun haardsteden weg; aldus werd de overledene naar Duitsche folterkampen gevoerd in de laatste dagen van de bezetting. Hij viel er zijn Vaderland ten offer onder den invloed van uitputting en mishandeling.

Geliefde Echtgenoot, gij weet hoe ik voor U geleefd hebt, voor U en voor de kinderkens. Ik had zooveel voor U in de harde dagen der gevangenschap, ik had betrouwen in mijn H. Patroon, de H. Antonius. 'k was ervan overtuigd, Hij zou mij weerbrengen bij U, bij de kinderkens. De hemel heeft geoordeeld dat het anders moest zijn... Ik moest U alleen laten in 't verdriet om ons dochterken, slachtoffer van de wreedheden van den oorlog, in 't verdriet dat mijn heengaan in uw harte veroorzaakt. Kijk naar boven. Als martelaar voor Koning en Land mag ik uw steun zijn van uit den hemel.

Mijn goede kinderkens, troost en steunt uw Make elken dag. Weest braaf en gehoorzaam en bidt veel voor uw Pake, die nu in den hemel is. Ik wacht U daar.

Teergeliefde Moeder, heb dank voor de kristelijke opvoeding die gij mij gegeven hebt, draag zooals ik het groote offer aan God op.

DE FAMILIE BEDANKT.

O. Verbruggen, begr.

Drukk. J. Verheyen